

Over Joanne

[Delen via whatsapp](#)

[Delen via whatsapp](#)



Joanne op de piano

Wie ben ik?

Ik ben Joanne Matsinger, 25 jaar en woon in Weert. Ik ben getrouwd en heb 8 jaar pianolessen in Veenendaal gegeven, waar ik ben opgegroeid. Daarnaast ben ik uiteraard veel met muziek bezig.

Toen ik 4 jaar was ontdekte ik de piano in huis en speelde ik weleens samen met mijn tante.

Op mijn 7e leerde ik mezelf pianospelen aan de hand van akkoorden op basis van letters, waarop ik improviseerde. Ook speelde ik (film)muziek na en verzong ik melodieën.

Op de middelbare school werd mijn muzikaliteit opgemerkt door mijn muziekdocent, die me aanspoorde om les te nemen. Ik besloot naar de muziekschool in Veenendaal te gaan.

Op 17 jarige leeftijd verliet ik de muziekschool en stapte ik de lespraktijk van Martine van Veen binnen. Zij heeft veel bijgedragen aan mijn pianotechniek en notenkennis.

Op dit moment volg ik compositie en piano bij Daan van den Hurk.

Hij doceert ook vakken op het conservatorium in Utrecht.

Ik ga beginnen met piano- en improvisatielessen in Weert en hoop in de toekomst hier ook mijn hoofdberoep van te kunnen maken. Daarnaast is het mijn grote droom om componist te worden en dat mijn improvisaties ook kunnen worden uitgegeven.

Aantal keer bekeken: 866